

## Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ..... ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ



### Ο Θαλής ο Μιλήσιος

Γεννήθηκε το 624 π.χ στην Μίλητο της Μικράς Ασίας της σημερινής Τουρκίας και έχει θεωρηθεί σαν ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαιότητας Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τον θεωρεί σαν τον πρώτο φιλόσοφο της ελληνικής παράδοσης...

Σελίδα 2



### Ο ΑΛΛ ΚΙΝΤΙ

Γεννήθηκε το 801 μχ στην πολιούφη του σημερινού Ιράκ από ευκατάστατη οικογένεια που είχε μεταναστεύσει από την Ν. Υεμένη . Εκεί στην Κούφα έκανε τις βασικές του σπουδές και συνέχισε τις πανεπιστημιακές του στην Βαγδάτη...

Σελίδα 2

## ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Είμαστε σε μια περιοχή που αναμφισβήτητα ξεκίνησαν οι πολιτισμοί του πλανήτη αρχίζοντας από την Αίγυπτο και την Μεσοποταμία ς....

Σελίδα 1



## Ο Σκοπός

Ο λόγος που δημιουργούμε αυτό το έντυπο με αρκετά εσωτερικά φύλλα σε γλώσσες του ενδιαμέσου χώρου, όπως ρωσικά, τουρκικά, αλβανικά, αραβικά και βουλγαρικά κτλ, είναι να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε μέσω....

Σελίδα 1

## ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ .... ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ

### ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

Αστικός επιμορφωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον αιδεισμότο James Parks Morton...



Σελίδα 2

### ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΤΟΧΑ

Αστικός επιμορφωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον καθηγητή Ιμπραϊμ Κ.Αλ-Ναιμι...



Σελίδα 3

### ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Κ.Α.Β.Α.Ι.Κ

Αστικός επιμορφωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον Βασιλιά King Abdullati...



Σελίδα 4

## Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ .... ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ

### Γεωπονική σχολή στην γειτονιά του Πλάτωνα. 1/1/2012

Είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο που την εποχή που έγινε ήταν ο βοτανικός περιφέρεια, και ήταν το πλέον απαραίτητο για την ανάπτυξη της γεωργίας κοντά στην πρωτεύουσα.

Σήμερα φρονώ ότι για το σημείο που λειτουργεί φαίνεται σαν μουσείο που πρέπει να μεταφερθεί σε κάποια επαρχία της κεντρικής Ελλάδας, που έχει εκτάσεις απεριόριστες, και ανθρώπους που τις γνώσεις του σχολείου θα της μεταφέρουν σε

κάτοψη της σχολής



άμεσα πειράματα στην παραγωγική γη,, και τους φοιτητές να τολμούν πρακτικές και πειράματα με την βοήθεια των αγροτών.

Τι θα γίνει με αυτή την ιερή γη που θα απομείνει ,από τα πάρκα της σχολής του Πλάτωνα πάνω από εκατό στρέμματα και την γεωπονική που έχει τεράστιες εκτάσεις 120 στρεμμ. από την δεξιά πλευρά της ιεράς οδού, και άλλα τόσα από την άλλη., δηλ με τα πάρκα της αρχαίας σχολής 340 στρ δημόσιας γης...

Σελίδα 5

## ΕΝΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Είμαστε σε μια περιοχή που αναμφισβήτητα ξεκίνησαν οι πολιτισμοί του πλανήτη αρχίζοντας από την Αίγυπτο και την Μεσοποταμία επηρεάζοντας δυτικότερα τον Μινωικό, και βορειότερα τον Ιωνικό και αιολικό πολιτισμό που εξελίχτηκε από την κάθοδο των βορειότερων πελαγών. Πρώτοι οι Έλληνες της σημερινής Τουρκίας με τον Θαλή άρχισαν την Αναζήτηση της φύσης και των νόμων της. Επίσης πρώτοι ξεκίνησαν με τον Όμηρο την ποίηση, και τον Ηρόδοτο την Ιστορία που ενώ έγραψαν σε μια αξιόλογη γλώσσα έμεινε νεκρή. Αργότερα επηρέασαν και δυτικότερα όπου δημιουργήθηκε η χρυσή εποχή του Περικλή στην Αττική αναδεικνύοντας την αρχή της Δημοκρατίας, μεγάλους γλύπτες αρχιτέκτονες, μα προ παντός φιλοσόφους και την αρχή της παιδείας, με την δημιουργία της ακαδημίας του Πλάτωνα .και στην συνέχεια με το Λύκειο του Αριστοτέλη, στην

Αθήνα

Από την ίδια πηγή πολιτισμών ξεκίνησε και η μονοθεϊστική πίστη των εβραίων η οποία και έμελε να σηματοδοτήσει την παγκόσμια τότε ιστορία. Καταρχήν διείσδυσε και μετέτρεψε τον Ρωμαϊκό σε Βυζαντινό πολιτισμό. Ο οποίος με την σειρά του επηρέασε την δυτική Ευρώπη δημιουργώντας την παπική εξουσία ,στην πρωτεύουσα της αρχαίας Ρώμης. Κρατώντας και διοικώντας τις περιοχές με απολυταρχικό , θρησκευτικοδογματικό τρόπο, άφησαν την κληρονομιά των πανεπιστημίων της περιοχής των Αθηνών στην περιφρόνηση και στην δίωξη.(529 μ.χ ο Ιουστινιανός Βυζαντινός αυτοκράτωρ έκλεισε την Ακαδημία του Πλάτωνα.).

Από την ίδια Εβραϊκή μονοθεϊστική πίστη ξεπήδησε και το Ισλάμ που σε ελάχιστο χρόνο έγινε το κυρίαρχο πολιτικό θρησκευτικό σύστημα των Αραβικών χωρών, και το οποίο Ισλάμ σε αντίθεση με τον χριστιανισμό πολύ νωρίς (από το

820 και μετά) αγκάλιασε και μετέφρασε την επιστημονική δουλειά του Πλάτωνα του Αριστοτέλη του Ιπποκράτη και άλλων κλασικών, δημιουργώντας μια σειρά μεγάλων Αράβων επιστημόνων όπως του Αλι Κιντι του Ίμπν Σινα και τόσων άλλων οι οποίοι με την σειρά τους δημιούργησαν την χρυσή εποχή του Ισλάμ και την φυσική του ανάπτυξη, μεταφέροντας πολιτισμό με την κατάκτηση μέσω της βόρειας Αφρικής και στις χώρες της δυτικής Ευρώπης που έφτασε (Πορτογαλία και Ισπανία).Και μέσω της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα βάλκανια και την ανατολική Ευρώπη.

Ο δυτικός πολιτισμός χρειάστηκε χίλια και πλέον χρόνια μετά την εφαρμογή του ιουδαϊκού χριστιανικού μοντέλου που τον κυριάρχησε, και μετά από διωγμούς συστηματικούς της επιστήμης, να καταφέρει τα κείμενα που μετέφεραν οι σουνίτες Φιλόσοφοι που προαναφέραμε, και όχι μόνο, να βρουν ανταπόκριση, και με την προστασία

και την χρηματοδότηση της τράπεζας των Μεδίκων της Φλωρεντίας να γίνει η στροφή στο γυμνό της κλασικής Ελλάδας, λίγο μετά το 1500 της αναγέννησης, με τον Μιχαήλ Αγγελο σαν γλύπτη στο γυμνό του Δαβίδ, παράλληλα με τις πολλαπλές επιστημονικές και καλλιτεχνικές δημιουργίες του Λεονάρντο Νταβίντσι, του μεγάλου αυτού πολυτάλαντου φαινομένου ανθρώπου της αναγέννησης. Το μικρό φύσημα ελευθερίας και αναζήτησης που ξεκίνησε από την Φλωρεντία τότε, χρειάστηκε δύο εκατονταετίες και πλέον να δημιουργήσει τον ανεμοστρόβιλο του γαλλικού διαφωτισμού και της Γαλλικής επανάστασης. Η οποία με την σειρά της μεταπήδησε στην Αγγλία για να δημιουργήσει την βιομηχανική επανάσταση, που εξελισσόμενη έφερε τον άνθρωπο στο επίπεδο ζωής που είναι σήμερα. Ιδιαίτερα μετά την μεταπήδηση στις Η.Π.Α. όπου κυριάρχησε η ανεξίθρησκια, και δημιουργήθηκε το πρώτο μεγάλο σύνταγμα που υιοθέτησε τις μεγάλες αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, και ιδιαίτερα της υποχρεωτικής εναλλαγής στη εξουσία. Οι διαφορές στην κατανάλωση και στην διαβίωση, που δημιούργησε ο παραγόμενος πλούτος έγινε η αιτία στο να δημιουργηθεί η επιστήμη του δικαίου, η κοινωνιολογία, που ο Καρλ Μαρξ σχεδόν πρώτος (σε μη Θεόσταλα κείμενα Μωυσή Ιησού-Μοχάμεντ) θεμελίωσε με πολλές θεωρίες και ωρίμασε την κομμουνιστική φιλοσοφία, στο να γίνει μετά την επιρροή της στην Γαλλική επανάσταση απόλυτη κυριαρχία και πράξη το 1917 στην Ρωσία. Το μεγάλο ζητούμενο εχθρός του Καρλ Μαρξ ήταν η θρησκείες σαν το όπιο των λαών, που όντως για χίλια και πλέον

χρόνια κράτησε τους ανθρώπους μακριά από τους νόμους της φύσης, και στο έλεος των θαυματοποιών ιερωμένων με απόλυτη μετά Θεό εξουσία, και δημιουργησαν ατέλειωτους όγκους ρασιισμού κατά της επιστήμης, και ιδιαίτερα αντισημιτισμού. Το εβραϊκό μονοθεϊστικό μοντέλο της θρησκευτικής πολιτικής εξουσίας που ξεκίνησε από την Παλαιά διαθήκη τους, και που πέρασε στους λαούς χάρη στην μοναδικότητα των εβραίων στην συλλογικότητα των μελλών τους, που εμπνέετε από την ιδιαιτερότητα της πίστης τους ,που πάντα χρησιμοποιού το εμείς αντί του εγώ, γύρισε μπουμέρακ εναντίον τους, αφήνοντας σαν μοναδική κληρονομιά τους από την παλαιά διαθήκη την χάρη φιλαργυρίας προδοσία του Ιούδα, κατά τους χριστιανούς, και την συστηματική μετατροπή της κοινωνίας τους σε περιφρονημένους παλιατζήδες και δανειστές κατά τον μεσαίωνα, και τους ατέλειωτους διωγμούς τους στην Ευρώπη και στην Ρωσία.. Ο δεύτερος εχθρός του Μαρξ το κεφάλαιο και οι ιδιοκτησίες μηχανών που μετά την επανάσταση του 1917 στην Ρωσία, μετατράπηκαν σε απόλυτη ιδιοκτησία ενός κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος μετά από πολυματωμένη κυριαρχία δημιούργησε ένα παραγωγικό και επιστημονικό θαύμα στις αρχές του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου και μέχρι την δεκαετία του 1960.

Το κεφάλαιο στα κομμουνιστικά κράτη, έγινε απόλυτα κρατικό άραγε πιο μεγάλο και πιο συγκεντρωμένο, και όπως συνήθως πιο αντιπαραγωγικό, μειοδοτώντας στον ανταγωνισμό του με το διασπασμένο καπιταλιστικό κεφάλαιο, που είχε πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα, στα μικρά και

καθημερινά αγαθά, φέρνοντας τους ηγέτες των κομμουνιστικών κρατών σε αναθεώρηση και στροφή στην σύγχρονη δύση, σχετικά αναίμακτα.. Ο κομμουνισμός βέβαια άφησε πίσω του μεγάλες επιτυχίες όπως την πλήρη ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα, ανέβασε το επίπεδο της μόρφωσης της υγείας, των επιστημών. και το ουσιαστικότερο απέδειξε ότι οι θρησκευτικοί θεσμοί που επαναστατικά κατήργησε, ήταν η τροχοπέδη στην πρόοδο και την επιστήμη.

Βέβαια η κατάργηση τους ήταν βίαια και πιθανόν αν δεν ενδιαφερόμαστε για την ομαλή μετατροπή των θρησκευτικών θεσμών σε συλλογικά μικρά κοινωνικά σύγχρονα όργανα, πιθανόν να μας επανέλθουν δριμύτεροι, σε ένα τοπίο που τόσο μας έχει πληγώσει με τις ασήμαντες δογματικές τους διαφορές ,και στην δυσκολία του να παρακολουθήσουν την κοινωνική εξέλιξη, ταμπουρωμένοι .σε θεσμούς παρανοϊκής και θαυματοποιού εξουσίας χιλιετηρίδων. Το τραπέζιτικό σύστημα μετά την σοβαρή αρχή οργάνωσης από την τράπεζα των Μεδίκων στην αναγέννηση, εξελίχτηκε σε θεσμό, και παρασκηνακή πολιτική εξουσία οδηγώντας ουσιαστικά την κοινωνία στην σημερινή της εικόνα, χρηματοδοτώντας και χρησιμοποιώντας τις πληροφοριακές καινοτομίες, έφτασε την κοινωνία και την παραγωγικότητα στο υψηλότερο σημείο παραγωγής αγαθών που δεν θα μπορούσαν να το φανταστούν οι άνθρωποι παλαιότερα. Μετατρέποντας την πολυπληθή Κίνα στην μεγαλύτερη παραγωγική μηχανή όλων των εποχών, η οποία ψάχνεται να διασώσει την κομμουνιστική της καταβολή .και ,ίσως σε ένα καινούργιο πείραμα της επιστήμης

της κοινωνιολογίας του Καρλ Μαρξ, να το πετύχει.

Θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμο να το δοκιμάσουμε στην γη μας μητέρα των πολιτισμών, βαλκάνια και μέση ανατολή, ίσως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή που οι λαοί της μέσης ανατολής αναζητούν και δημιουργούν μια άνοιξη σύγχρονων αξιών και από ότι δείχνει δεν φειδονται οποιασδήποτε θυσίας για να το πετύχουν.

Ο τραπεζτικός θεσμός λοιπόν ακόμη εχθρικός στις συνειδήσεις των περισσότερων από μας σαν συνέχεια του αντισημιτισμού στην Ευρώπη αλλά και στις χώρες του Ισλάμ, αναμφισβήτητη είναι ότι πιο σύγχρονο σε θεσμό έχει να επιδείξει η σύγχρονη κοινωνία. Μπορεί να παρακολουθεί, να προωθεί και να αφομοιώνει πρώτος της τεχνολογικές επιστημονικές εξελίξεις, χρηματοδοτώντας σύγχρονες επιστημονικές αναζητήσεις, καινούργια προϊόντα. Είναι ο θεσμός στον οποίο θα έπρεπε να στηριχτεί η κοινωνιολογία στο δεύτερο της πείραμα. Το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε επιτυχώς να αντικαταστήσει τα ασφαλιστικά ταμεία, τις συντάξεις, τις αναθέσεις έργων την προσέλευση επενδύσεων αντί του διεφθαρμένου, και γραφειοκρατικού πολιτικού θεσμού. Και το πιο σημαντικό την υποδοχή όλων των ιδιοκτησιών μετά το πέρας της φυσικής διαδρομής των άξιων υψηλού σεβασμού δημιουργών τους ,σαν ένα καινούργιο πείραμα στην

επιστήμη της κοινωνιολογίας που ο μεγάλος καρλ Μαρξ θεμελίωσε .Πουλώντας στην συνέχεια τις ιδιοκτησίες και δημιουργώντας γρήγορα κοινωνικά οικονομικά αποθέματα, καταργώντας την κληρονομική διαδοχή σαν άδικη , αντιπαραγωγική, και ελέω θεού διαδοχή.

Και όταν λέω τραπεζικό θεσμό δεν εννοώ συγκεκριμένα ονόματα τραπεζών.

Θα μπορούσαν οι τοπικές κοινωνίες όταν σκεφτούν να αποταμιεύσουν που πάντα υπάρχουν περιθώρια αν αλλάξουμε φιλοσοφία .(σήμερα στέλλονται από μετανάστες της μέσης ανατολής που όλοι ξέρουμε πως αμείβονται, εκατομμύρια ευρώ στις πατρίδες τους καθημερινά) Οπότε είναι πολύ εύκολο να είναι μια τράπεζα (του λαού όπως λέμε και στο ΚΚΕ) τοπική τράπεζα, με όσο το δυνατόν μικρότερη κεφαλαιαγορά,. Η τοπική τράπεζα θα διοικείτε από ένα υποχρεωτικής συμμετοχής σύλλογο διευθυντών των τοπικών επιχειρήσεων. Η σχέση της με τον διεθνή ιστό θα έχει μόνο σχέση στο να μην αποκοιπέ από την εξέλιξη , για να παραμένει κοντά στις καινοτομίες.. Βέβαια σ'αυτό που λέμε σήμερα παγκόσμιο ιστό πιθανόν να στέκετε στην κορυφή η κληρονομική οικονομική εξουσία των μεγάλων οικογενειών.. Που πρέπει πρώτιστα να καταργηθεί η κληρονομική τους οικονομική συνέχεια..

Μια άλλη αλλαγή που θα πρέπει σίγουρα να δοκιμασθεί στο νέο κομμουνιστικό πείραμα

είναι μια πρόοδο στην εναλλαγή της εξουσίας ,να μειώσουμε τον χρόνο σε λιγότερο από αυτόν των ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής .Αποκλείοντας την πολιτική συνέχεια της πρώτης γενιάς από την ίδια οικογένεια., στο να διεκδικήσει την γραμματεία του κόμματος η οποιαδήποτε συνέχεια πολιτικής εξουσίας.

Από μια σύγχρονη παιδεία πάντα θα βγαίνουν δυνατά νέα μυαλά τα οποία όταν τα διαχωρίζουμε και τα τρέχουμε από νωρίς σε σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων, θα είναι έτοιμα να δημιουργήσουν το τεχνοκρατικό υλικό που με αξιωματικό τρόπο, θα απαλλάξει την κοινωνία και από τα καρκινογόνα οικογενειακά νταμάρια και ελέω Θεού, και ονόματος, εξουσίας..

1Η σελίδα

ψηλά ο χάρτης με το ΕΝΩΜΕΝΟΙ.

Στην μέση το μισό το πανεπιστήμιο του πλάτωνα το άλλο μισό ο θαλής και ο ίβν. επίσης ένας τα τρία κέντρα αλληλοκατανόησης θρησκειών ,και μέλλον σχολεία με φιλοσοφία και παιδεία στην περιοχή του πλάτωνα για την αλληλοκατανόηση., στις πίσω συνέχεια των αρθρων απο την πρώτη σελίδα. φωτογραφίες απο τις πόλεις των πόλεων που έχουν ήδη διαθρησκευτικά κέντρα..τελευταίο φύλο σε φόντο των φωτογραφιών ενα ποίημα που αν μου δώσεται ευκαιρία θα το απαγγείλω Τα φλαμούργια (σημιαίες)

Αλληλοκατανόηση θρησκειών σήμερα..

**Ο λόγος** που δημιουργούμε αυτό το έντυπο με αρκετά εσωτερικά φύλλα σε γλώσσες του ενδιαμέσου χώρου, όπως ρωσικά, τουρκικά, αλβανικά, αραβικά και βουλγαρικά κτλ, είναι να προσπαθήσουμε να μεταφέρομε μέσω των πολιτών που ζουν στην χώρα μας, μια φωνή ώστε να φτάσει και στην Πατρίδα τους, σαν μήνυμα για ένα όραμα ενότητας στην περιοχή μας.

Η ιδέα και η πρωτοβουλία είναι του Πάνου Παληοκώστα ο οποίος δέκα πέντε χρόνια πριν είχε κάνει μια δημόσια εξομολόγηση πρόταση στον δήμο άνω Λιοσίων, και η πίεση που του δημιουργήθηκε για να εκφραστεί από δύσκολη θέση εξομολόγησης, φεύγοντας άφησε μια εικόνα στον εγκέφαλο του <<μεταφυσικής>> επιρροής όπως ακριβώς φαίνεται στον λογότυπο. Λεπτομέρειες περιγράφονται στο βιβλίο του ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΦΩΣ. .

Ένας εργάτης από τα 13 του χρόνια μέχρι τα 18 και αμέσως μετά τον στρατό ένας μικρομεσαίος βιοτέχνης. Συνταξιούχος σήμερα διαπιστώνει. ότι σε πάρα πολλές χώρες δημιουργούνται κέντρα αλληλοκατανόησης θρησκειών, όπως στην DOHA τις USA, και τον Καναδά Παρουσιάζουμε εδώ τρία κέντρα της NY της Ντόχας και του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας Αμπταλαχ. . Στην μεγαλύτερη ίσως πολιτιστικά πόλη του πλανήτη την Αθήνα, θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι παρόμοιο. Ένας τεράστιος πανεπιστημιακός χώρος στις κλασικές αλλά και στις σύγχρονες οικονομικές επιστήμες. Που παράλληλα σε ένα συνεδριακό κέντρο να προσπαθήσει να υποβαθμίσει τον δογματισμό που χωρίζει, και να αναδείξει την φιλοσοφία και την επιστήμη που ενώνει.

. Στον τόπο μας ευτυχώς συνυπάρχουν με

σοβαρούς συλλόγους και οι τρεις κλώνοι της μονοθεϊστικής μας πίστης και θα μπορούσε να ξεκινήσει ένας τέτοιος διάλογος.Μέσω αυτού λοιπόν του έντυπου θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και να αναδείξουμε επίσης τον αρχαίο λόγο που ξεκίνησε στην περιοχή, προτείνοντας η αρχαία ελληνική γλώσσα σαν ο μεγαλύτερος φορέας πολιτισμού, νεκρή γλώσσα σήμερα, να γίνει η επίσημη σαν δεύτερη γλώσσα , αντί της Αγγλικής, του μεγάλου ενδιαμέσου χώρου, που κυριαρχεί από την μονοθεϊστική μας πίστη. που πρέπει να την υποβαθμίσουμε σε ένα κοινό πολιτιστικό παρελθόν και να προσπαθήσουμε να ενώσουμε όλον τον ενδιαμέσο χώρο.

Αν καταφέρουμε να κάνουμε σταθερή την περιοδική μας κυκλοφορία, θα προβάλουμε σε κάθε έκδοση κείμενα ενός μεγάλου Ιώνα της σημερινής Ελλάδος που δημιουργήθηκε λίγο αργότερα και με την επιρροή των Ιώνων.

Ο μεγάλος αυτός πολιτισμός που περιφρονήθηκε, από την χριστιανική Βυζαντινή κυριαρχία βρήκε στοργή και μετάφραση από τους μεγάλους μουσουλμάνους φιλόσοφους της εποχής του 820 και μετά, που θα αρχίζουμε να τους παρουσιάζουμε παράλληλα. . Είναι από αυτά που πρέπει να τονίζονται γιατί πέραν της Αλεξανδρινής κοινής εποχής υπήρξε ένας ζεστός μετέπειτα κρίκος ανάμεσα στους μουσουλμάνους φιλόσοφους, οι οποίοι με μεταφράσεις και καινούργιες μελέτες, μετέφεραν τον κλασικό πολιτισμό στην Ευρώπη, του τότε θρησκευτικού σκοταδισμού.



**Ο Θαλής ο Μιλήσιος** γεννήθηκε το 624 π.χ στην Μίλητο της Μικράς Ασίας της σημερινής Τουρκίας

και έχει θεωρηθεί σαν ένας από τους επτά σοφούς της Αρχαιότητας Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ τον θεωρεί σαν τον πρώτο φιλόσοφο της ελληνικής παράδοσης.

Ο Μπέρτραντ Ρούσελ θεωρεί ότι η Δυτική φιλοσοφία ξεκίνησε με τον Θαλή. Ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα χωρίς να αναφέρετε στην μυθολογία, και επηρέασε καθοριστικά με αυτή του την θέση. Σχεδόν όλοι οι φιλόσοφοι πριν τον Σωκράτη τον ακολούθησαν στην προσπάθεια να δοθεί μια εξήγηση στην βασική εναλλασσόμενη ύλη και στην ύπαρξη του κόσμου χωρίς μυθολογικές ερμηνείες, που έγινε η βασική ιδέα για την επανάσταση της επιστήμης .Αυτός επίσης ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να εξηγήσει τις βασικές αρχές και να προχωρήσει το υποθέτω που είχε σαν αποτέλεσμα να θεωρηθεί <<ο πατέρας της επιστήμης>> παρότι ότι υπήρξαν έντονες διαφωνίες ότι αυτόν τον τίτλο τον δικαιούταν περισσότερο ο Δημόκριτος. Στα μαθηματικά ο Θαλής χρησιμοποίησε την γεωμετρία για να λύσει προβλήματα ,όπως να υπολογίσει το ύψος των πυραμίδων ,και την απόσταση την πλοίων από την ακτή.

Του έχει χρεωθεί στην γεωμετρία η απόδειξη κάποιων αιτιών, και τα τέσσερα αποτελέσματα της θεωρίας του Θαλή. . Σαν αποτέλεσμα έχει θεωρηθεί σαν ο πρώτος

αληθινός μαθηματικός και ο πρώτος γνωστός που του έχει καταχωρηθεί προσωπικά μαθηματική ανακάλυψη. Θεωρείτε επίσης ο πρώτος επιστήμονας που ασχολήθηκε με τον ηλεκτρισμό. Ο Θαλής επίσης βοήθησε στην εξήγηση των φυσικών φαινομένων μέσω ορθολογικών ερμηνειών και φυσικών προσεγγίσεων.

Παραδείγματος χάριν, ο Θαλής προσπάθησε να εξηγήσει τους σεισμούς ,με υπόθεση ότι η γη επιπλέει στο νερό, και οι σεισμοί παρουσιάζονται όταν η γη ταραάζεται από τα κύματα.

Ο Ηράκλειτος ο Ομηρικός πιστεύει ότι ο Θαλής έβγαλε τα συμπεράσματα του εξετάζοντας υγρή ύλη να αιωρείται στην ατμόσφαιρα, και λάσπη στην γη.. Μοιάζει σαν ο Θαλής να ερμηνεύσει ότι η γη στερεοποιήθηκε από το νερό, στο οποίο επιπλέει και περιβάλλεται από ωκεανούς.

Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο ο Θαλής μια φορά προέβλεψε μια έκλειψη ηλίου η οποία είχε προβλεφτεί με σύγχρονες μεθόδους και έγινε στις 28 Μάιου του 585 BC. Επίσης συμμετείχε σε διάφορες δραστηριότητες δραματιζόντας τον ρόλο του νεωτεριστή της εποχής του .

Άλλοι λένε ότι δεν άφησε γραπτά, άλλοι λένε ότι έγραψε ένα για την μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, και ένα άλλο ένα για την ίση διάρκεια ημέρας με την νύχτα ,κανένα δεν έχει διασωθεί.

Γύρω από την προσωπική του ζωή υπάρχουν δύο ιστορίες που ο Διογένης

ο Λαέρτιος μας περιγράφει, η μία ότι παντρεύτηκε και έκανε ένα υιό . Και η δεύτερη και επικρατέστερη ότι ποτέ δεν παντρεύτηκε ,και έλεγε στην μητέρα του σαν νέος ότι ήταν πολύ νωρίς να παντρευτεί, και μεγαλύτερος ότι ήταν πολύ αργά. Ο Πλούταρχος έχει πει την εξήγηση Ο Σόλων που επισκέφτηκε τον Θαλή και τον ρώτησε για την αιτία που έμεινε μόνος ο Θαλής του απάντησε ότι δεν του άρεσε η ιδέα να ανησυχεί για παιδιά. Κάποια όμως χρόνια αργότερα ο Θαλής αγωνιώντας για οικογένεια υιοθέτησε τον ανιψιό του .

Η διάρκεια της ζωής του Θαλή δεν είναι ακριβώς γνωστή ,ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει ότι πέθανε στα 78 του στην Ολυμπιάδα (548-545) και ο Σοσικράτης ότι ήταν 90 στον Θάνατο του.

**ο Αλλ Κιντι γενήθηκε το 801** μχ στην πολι κούφα που σημερινού Ιράκ από ευκατάστατη οικογένεια που είχε μεταναστεύσει από την Ν. Υεμένη . Εκεί στην Κούφα έκανε τις βασικές του σπουδές και συνέχισε τις πανεπιστημιακές του στην Βαγδάτη .Στη Βαγδάτη τότε λειτουργούσε το ινστιτούτο σοφίας το οποίο είχε ιδρύσει ο χαλίφης Χαρούμ-αλ-Ρασίντ και ολοκλήρωσε ο γιός του Αλ-Μα'μουν που κυβέρνησε από 813 μέχρι 833. Το ινστιτούτο της σοφίας ήταν ένα πρότυπο βιβλιοθήκης που μετέφραζε κείμενα της περσικής, κινεζικής, ινδικής και Ελληνικής κουλτούρας, στην Αραβική γλώσσα. Οργάνωνε και προσκαλούσε σε συναντήσεις διανοούμενους που αντάλλαζαν απόψεις, και ταξινόμοιαν κατά επιστήμη τα κείμενα. Από την ελληνική πλευρά στο ινστιτούτο της σοφίας μεταφράστηκαν ο Πυθαγόρας ,ο Πλάτωνας ,ο Αριστοτέλης ,ο Ιπποκράτης και ο Ευκλείδης. Ο Αλλ Κιντι διακρίθηκε νωρίς και υποδείχτηκε απο τους χαλίφηδες της εποχής να οργανώσει την μετάφραση κείμενων επιστημόνων και φιλοσόφων της κλασικής Ελλάδας, όπως και της περσικής, κινεζικής και ινδικής κουλτούρας στην Αραβική γλώσσα. Η επαφή του με την κλασική Ελληνική σκέψη τον οδήγησε στην πορεία να γράψει εκατοντάδες

δικές του μελέτες .Με θέματα γύρω από την μεταφυσική ,την ηθική, την λογική, την ψυχολογία, φαρμακολογία, μαθηματικά ,αστρονομία ,αστρολογία ,μετεωρολογία ,ζωολογία, φιλοσοφία .Γεωμετρία...Επίσης στα μαθηματικά μετέφερε και εξέλιξε το ινδικό σύστημα αρίθμησης το οποίο στην τελική του μορφή κυριάρχησε σαν Αραβική Αρίθμηση σε όλο τον κόσμο

Ο Τζεραλντόμο καρντάνο Ιταλός διανοούμενος της αναγέννησης τον έχει θεωρήσει σαν ένα από τα δώδεκα μεγαλύτερα μυαλά των μεσαιών χρόνων. Έχει γράψει τουλάχιστον 160 βιβλία ,εκ των οποίων τριάντα δύο για την γεωμετρία, δώδεκα για την φυσική .Πάρα πολλά από τα βιβλία χάθηκαν στα λίγα που επέζησαν είναι και κάποια που βρέθηκαν μεταφρασμένα στην Λατινική γλώσσα με μεταφραστή τον Gerard of Cremona, και κάποια στην Αραβική γλώσσα .Επίσης Εικοσιπέντεσσερα από τα χαμένα του βιβλία βρέθηκαν στα μέσα του 12 ου αιώνα σε Τουρκική βιβλιοθήκη.

Μετά τον θάνατο του χαλίφη Αλλ Μαμο'ουν το 833 που τον διαδέχτηκε ο αδελφός του al-Mu'tasim Αλ –μου'τασιμ ,βελτίωσε το κύρος του και ανέλαβε την παιδεία του γιού του Χαλίφη. Με τον διάδοχο όμως του Αλλ-Μουτασίμ άρχισε η λάμψη του να μειώνεται,

υπήρξε αντιπαλότητα με ανερχόμενους επιστήμονες κατηγορήθηκε από πολλούς σαν μη ορθόδοξος Μουσουλμάνος , κατασχέθηκαν πολλά από τα βιβλία και κτυπήθηκε. Πέθανε μόνος και ξεχασμένος το 873 στην Βαγδάτη. Αυτός ο πολυτάλαντος επιστήμονας που θεωρείτε σήμερα σαν ο πατέρας της μουσουλμανικής φιλοσοφίας, ο πρώτος που οργάνωσε μεταφράσεις των Ελλήνων κλασικών και ο πρωτοπόρος των μεγαλύτερων στην συνέχεια μουσουλμάνων φιλοσόφων, στους τρεις και πλέον αιώνες που συνέχισαν, για να δημιουργήσουν την χρυσή εποχή του Ισλαμικού πολιτισμού.

Αστικός επιμορφωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό τον αιδεσιμότατο James Parks Morton Έχει έδρα στην NY και στο νο 475 του riverside drive και στο δωμάτιο 540. με τκ 10015 στην μητροπολιτική περιοχή, της πόλης .Διευθυντής είναι ο αιδ.choloe Breyer

Ασχολείται με εκπαιδευτικά προγράμματα και κοινωνικές δραστηριότητες, για να φέρει σε επαφή την κοινωνία με τις θρησκείες.

Το διαθρησκευτικό κέντρο NY δημιουργήθηκε το 1997 απο James Parks Morton με σκοπό να φέρει σε επαφή τους θρησκευτικούς ηγέτες και τις κοινωνίες τους ,με τους οργανισμούς της πολιτείας

Ο ιδρυτής που γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1930 μετά την συνταξιοδότηση του απο 25 χρόνια υπηρεσίας στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη . ) σαν Επίσκοπος, Έκανε το καταστατικό του μη κερδοσκοπικού οργανισμού με σκοπό να προβάλλει διαθρησκευτικό διάλογο και αρμονία μεταξύ όλων των θρησκειών του πλανήτη .Να προλάβει και να επιλύσει συγκρούσεις που δημιουργούνται από τέτοιες διαφορές. Η ιδέα να ξεκινήσει ένα τέτοιο κέντρο του δημιουργήθηκε μετά την διαπίστωση των θρησκευτικών διαφορών που συνάντησε στην πόλη της Ν.Υ, χρησιμοποιώντας το δίκτυο των θρησκευτικών ηγετών που είχε καλλιεργήσει κατά την διάρκεια της θητείας του στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη της NY.



#### Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Α Τ Α

Εκπαιδευτικά προγράμματα. εστιάζονται στην αύξηση της γνώσης και της κατανόησης γύρω από τις θρησκευτικές διαφορετικότητες που διαδραματίζονται στην Ν.Υ. Τα προγράμματα εμπεριέχουν εργαστήρια θεμάτων ,και ομάδες συζήτησης, συναντήσεις καθηγητών και μαθητών σε αξιόλογα εκπαιδευτικά θέματα.

Λειτουργεί με εθνικές ανθρωπιστικές χορηγίες ,χορηγοί για το καλοκαιρινό ινστιτούτο Κ 12 που οι καθηγητές το αποκαλούν <<ο κόσμος των θρησκειών>> στην NY.

Προγράμματα κατά της βίας με την εκπαίδευση των θρησκευτικών ηγετών ,από πηγές σχετικά με την τοπική εγκληματικότητα, και με την βοήθεια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων .

#### **Το διεθνές κέντρο για τον διαθρησκευτικό διάλογο**

δημιουργήθηκε σαν αποτέλεσμα σύστασης(πρότασης) από το πέμπτο διαθρησκευτικό συνέδριο τον Μάιο του 2007 στην Ντοχα (πρωτεύουσα του Κατάρ). Το κέντρο άνοιξε επίσημα τον Μάιο του 2008.

Ο βασικός ρόλος του κέντρου θα είναι, αρχικά να διαδώσει την κουλτούρα του διαλόγου ,την ειρηνική συνύπαρξη της ανθρωπότητας και την αποδοχή των άλλων .

Ο πρόεδρος του κέντρου Ιμπραϊμ Κ.ΑΛ-ΝΑΙΜΙ

Ο καθηγητής Αλ-Ναίμη είναι καθηγητής της Χημείας στο πανεπιστήμιο του Κατάρ.Οι ερευνητικές και μεταπτυχιακές σπουδές του έγιναν στο Πανεπιστήμιο της νότιας Καλιφόρνιας το 1984 και συνέχισε να είναι ενεργητικός στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον. Υπηρέτησε σαν πρόεδρος στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ απο το 1994 μέχρι το 1999, θεμελίωσε και προήδρευσε το CHN πανεπιστήμιο του Κατάρ από το 2000 μέχρι το 2005.

#### Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

Αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε έναν διάλογο μεταξύ οπαδών διαφορετικών θρησκειών για καλύτερη κατανόηση, να εντοπίσουμε τις βασικές θρησκευτικές αρχές, και να τις διδάξουμε προς όφελος της ανθρωπότητας, στην βάση του αμοιβαίου σεβασμού, την γνώση της διαφορετικότητας, και μέσω της συνεργασίας με διαφορετικούς οργανισμούς που ασχολούνται με το θέμα.

#### Ο Ρ Α Μ Α

Να γίνουμε ένα πρωτοποριακό μοντέλο στο να καταφέρουμε την συνύπαρξη, μεταξύ οπαδών από διαφορετικές θρησκείες ,και μια διεθνή αναφορά στον διαθρησκευτικό διάλογο

#### Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Το διεθνές κέντρο για τον διαθρησκευτικό διάλογο της Ντόχας βοηθάει να επιτευχθούν τα κατωτέρω.

1.Να γίνουμε ένα κέντρο που να προτείνει ειρήνη. ανοχή

και αποδοχή από τους άλλους.

2.Να ενεργοποιήσουμε θρησκευτικές αξίες, και να βρούμε λύσεις στα προβλήματα ,και δρόμους που να ενδιαφέρονται για την ανθρωπότητα

3.Να διευρύνουμε τον σκοπό του διαλόγου, στο να περιέχει απόψεις για την ζωή και τον αλληλοεπηρεασμό των θρησκειών.

4.Να μεγαλώσουμε το δίκτυο από αυτούς που συμμετέχουν στον διάλογο, για να συμπεριλάβουμε έρευνες ακαδημαϊκές, και άλλες ,που αναφέρονται στις σχέσεις μεταξύ των θρησκευτικών αξιών και πραγματικές διεξόδους στην ζωή

5.Να γίνουμε μια πηγή η οποία θα προμηθεύει ακαδημαϊκές ,μορφωτικές εκπαιδευτικές πληροφορίες σε αυτό το θέμα'.

Για επαφή και πληροφορίες τηλ. +9744864666

+9744865554 Φαχ +9744863222+9744869900. ταχ.κουτί 19309 Ντόχα Κατάρ.

**Ίσως η πιο αξιόλογη προσπάθεια έρχεται από τη** εικονιζόμενο Βασιλιά στον οποίο η χώρα υπάρχει η άγια πόλη Μέκκα όπου ο τελευταίος προφήτης δημιούργησε την νεώτερη μονοθεϊστική πίστη το ΙΣΛΑΜ. Και από τις θέσεις του Βασιλιά – μπορούμε να διακρίνουμε έναν ηγέτη φιλόσοφο ,και εάν ακολουθήσουμε τις ιδέες του, έχουμε την προοπτική να κάνουμε την επιθυμία του Θεού πραγματικότητα << Να προχωρήσουμε όλοι μαζί>>

Πρώτη προσπάθεια . Ο βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας Αμπουλάχ ξεκίνησε το συνέδριο Διαθρησκευτικού διαλόγου στην Μαδρίτη της Ισπανίας στις 17 Ιουλίου του 2008.. Από εκεί κάλεσε όλους τους αντιπροσώπους των μεγάλων θρησκειών να βρουν ένα κοινό έδαφος Εφτασε συνοδευόμενος από ιερωμένους των δύο άγιων Τζαμιών Ο βασιλιάς Αμπουλάχ Μπίν Αμπουλαζίζ Αλ-Σαούντ ,μαζί με τον οικοδεσπότη Βασιλιά Χουάν Κάρλος της Ισπανίας

Άνοιξαν το παγκόσμιο συνέδριο διαλόγου προσκαλώντας τους αληθινούς πιστούς από τις κυρίαρχες θρησκείες του Πλανήτη να εμποδίσουν εξτρεμιστικές οπτικές ,να βρουν κοινές ενέργειες και να ενθαρρύνουν το πνεύμα της ειρήνης. Ο βασιλιάς Αμπουλάχ είπε ότι ο μεγαλύτερος διαχωρισμός ανάμεσα στις θρησκείες δεν δημιουργήθηκαν από την διαφορετική πίστη στον Θεό, αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες ,και λάθος ερμηνείες. Όλοι μας πιστεύουμε σε ένα Θεό ο οποίος έστειλε αγγελιοφόρους για το καλό της κοινωνίας σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο, είπε ο Βασιλιάς Αμπουλάχ << Η επιθυμία του Θεού –δοξασμένο το όνομα Του-ήταν οι άνθρωποι να διαφέρουν στην πίστη τους .Εάν ο Ύψιστος είχε επιθυμήσει ,όλοι οι άνθρωποι να μοιραζόντουσαν την ίδια Πίστη, θα είχε γίνει.

."Συναντηθήκαμε εδώ σήμερα να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε οι θρησκείες που ο ύψιστος επιθύμησε, για την σωτηρία του ανθρώπου, και είναι ένας λόγος που αποδεικνύει αυτήν του την επιθυμία.>> Το παγκόσμιο συνέδριο του διαλόγου που ξεκίνησε εδώ στην Μαδρίτη της Ισπανίας φέρνει μαζί εκπροσώπους του Ισλάμ του Ιουδαϊσμού του Χριστιανισμού του Ινδουισμού του Βουδισμού του σιντοισμού και του Κομφουκισμού να επιβεβαιώσουμε τις κοινές αξίες που μοιραζόμαστε από αυτές τις αξιοσέβαστες θρησκείες. Αυτό το συνέδριο, ακολουθεί ένα διάλογο που έγινε μεταξύ λόγιων του Ισλάμ και έγινε στο Μακκάχ της Σαουδικής Αραβίας τον Ιούνιο του 2007 , ο Βασιλιάς Αμπουλάχ συναντήθηκε με τον Πάπα Βενέδικτο τον 16,στην πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας ,με ηγέτη της καθολικής Εκκλησίας. Ο πρέσβης της Σαουδικής Αραβίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αντελ Αλ-Τζουμπερ, είπε <<Η ιδέα σαν αποτέλεσμα της θέσης του Βασιλιά Αμπουλάχ ότι υπάρχουν παγκόσμιες αξίες που είναι κοινές σε όλες τις θρησκείες, και ότι εάν εξετάσουμε προσεκτικά αυτές τις αξίες ,θα διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν.

Το συνέδριο εστίασε τέσσερα μεγάλα θέματα.

- 1.την αναγκαιότητα του διαλόγου στην κοινωνία των ανθρώπων
  - 2.Την θεμελίωση του θρησκευτικού κοινωνικού διαλόγου
  - 3.Οι κοινές ανθρώπινες απόψεις στον διάλογο
  - 4.Η εξέλιξη και η προώθηση του διαλόγου
- Και ο βασιλιάς κατέληξε " <<Εαν θέλουμε αυτή η ιστορική συνάντηση να πετύχει πρέπει να επικεντρωθούμε στον κοινό παρανομαστή που μας ενώνει, δηλαδή βαθιά πίστη στον Θεό, μεγάλες αρχές, και υψηλές ηθικές αξίες οι οποίες αποτελούν και την πεμπτουσία των θρησκειών

### **Νομίζω ότι κάποια ωραία ιδέα ακούστηκε από**

**κάποιον** πρώην υπουργό εξωτερικών .<<τιμήξ ένεκεν>> Είπε να γίνουν σχολεία δημοκρατίας για νέα παιδιά ιδιαίτερα από τις χώρες της αραβικής άνοιξης που αναζητούν γνώσεις δημοκρατίας.. Τι καλλίτερο από την πόλη και στο σημείο που ξεκίνησε το πρώτο σχολείο του Πλανήτη, και η πρώτη δημοκρατία του Πλανήτη. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει με καινούργιες δομές σύγχρονης διοίκησης που θα μπορούσαν να μας προτείνουν ειδικοί συμπολίτες μας της διασποράς, από χώρες που οι αποδώσεις των σχολείων και των Διοικήσεων είναι πολύ ψηλά στον δείκτη των αποτελεσμάτων. Η φιλοσοφία με τους μεγάλους μας κλασικούς, που ενώ διώχτηκε από τους Βυζαντινούς, βρήκε στοργή και μετάφραση από τους μεγάλους σουνίτες φιλόσοφους και φρονώ ότι πρέπει να διδαχτεί στην αρχαία ελληνική ,και στην αραβική..

Η ιστορία των θρησκειών από την Αίγυπτο, στο Ισραήλ τον χριστιανισμό και τον μουσουλμανισμό ,και από τον αρχαιοελληνικό δωδεκάθεο, στις ρωμαϊκές θεότητες. Η ιστορία της δημοκρατίας που θα μπορούσε να διδαχτεί σαν η πιο σύγχρονη διακυβέρνηση τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στην Αρχαία ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η επιστήμη της οικονομίας που πρέπει να αγκαλιαστεί

από τα πιο πρακτικά και φωτεινά μυαλά, για να δημιουργήσει μια αλυσίδα τεχνοκρατών, οι οποίοι θα υπηρετήσουν και θα εξελίξουν τους πιο παραγωγικούς θεσμούς, τους οικονομικούς θεσμούς. Θα πρέπει οι Άραβες και οι Ρώσοι να επενδύσουν και να δημιουργήσουν στην Αθήνα αγορές χρήματος ,και οίκους αξιολόγησης με μια προοπτική ανάπτυξης και συνένωσης του ενδιάμεσου χώρου,.

Ήδη περίπου στον ίδιο χώρο τα τελευταία χρόνια λειτουργεί το Ελληνικό χρηματιστήριο, και συμφέρει τους εστεμμένους και μη, έχοντας Άραβες να δώσουν μια άλλη διέξοδο εξουσίας και να κάνουν εδώ την wall street ενός ενδιάμεσου και με προοπτική ενωμένου χώρου, κοινής Πατρίδας.